



Let's First Understand Our National Heritage in order to Define and Build Our European Identity

GREECE

Dissemination of the 8th Project meeting in Lohusuu, Estonia from 4th to 9th May 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 8^η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΛΟΗΟΥΣΟΥ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ

(4-9 Μαΐου 2015)

TUESDAY, 5/5-ΤΡΙΤΗ 5/5

Το πρωί έγινε η επίσημη έναρξη των εργασιών. Η χώρας παρουσίασαν από ένα πόστερ, το οποίο έλεγε την ιστορία του διητούς «ταξιδιού» που έκαναν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Μία πραγματικά συγκινητική διαδικασία, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η συνάντηση αυτή θα ήταν και η τελευταία. Στη συνέχεια έγινε μία περιήγηση στο μικρό αυτό χωριουδάκι, στην εκκλησία και στα δάση τριγύρω.





WEDNESDAY, 6/5 –ΤΕΤΑΡΤΗ, 6/5

Teachers met their students at the school and we all started their day with a visit to Puhtitsa Orthodox Monastery, the only one active in Estonia. It belongs directly to the Russian Church. Next, we visited Rakvere Castle, where we all had fun and learned, at the same time, thanks to the original way of presenting the history of the castle and the weapons of that period.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί συναντήθηκαν στο σχολείο, και ξεκίνησε η επίσκεψη στο μοναδικό ενεργό μοναστήρι της Εσθονίας, το Puhtitsa. Ανήκει στο Ρώσικο Πατριαρχείο και είναι Ορθόδοξο. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το κάστρο Rakvere, όπου όλοι διασκεδάσαμε και μάθαμε, με τον πρωτότυπο τρόπο παρουσίασης της ιστορίας του κάστρου και των όπλων της εποχής.



Thursday, 7/5-, ΠΕΜΠΤΗ 7/5

The visit to the capital city Tallinn, Unesco’s Cultural Monument, was the last mobility in Estonia. Our guide led us to the most important spots of the medieval town, explaining the town’s history through its streets and buildings. It was a surprise for everyone to visit a chemist’s where they kept dries plants and animals, which in medieval times were used as remedies.

Η επίσκεψη στην πρωτεύουσα Ταλλίνν, μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, ήταν και η τελευταία δραστηριότητα. Η ξεναγός μας οδήγησε στα σημαντικότερα σημεία της μεσαιωνικής πόλης, εξηγώντας την ιστορία της πόλης μέσα από τα κτίρια και τους δρόμους. Εντύπωση έκανε σε όλους σε ένα φαρμακείο-μνημείο, όπου φυλάσσονταν αποξηραμένα φυτά, ζώα και ό, τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, τα οποία στον μεσαίωνα χρησιμοποιούνταν ως θεραπείες σε διάφορες ασθένειες.



Friday, 8/5 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 8/5

We met at school, where we completed the remaining workshop details and where we all had to answer some quizzes about what we had learnt through this 2-year journey. Each country also had the responsibility to teach the others a traditional dance, activity which we enjoyed both because we learnt a new dance, but also because we mentally travelled with the help of the music of 8 different countries! A short trip to Tartu, a nearby town followed. And the official ending followed, which made everyone so sad but happy because we all made some long-life friends in those 2 years....

Συναντηθήκαμε στο σχολείο, όπου ολοκληρώσαμε τις εναπομένουσες εργασίες και όπου απαντήσαμε σε ερωτήσεις σχετικές με όσα είχαμε μάθει τα τελευταία δύο χρόνια μέσα από το πρόγραμμα. Επίσης, κάθε χώρα έπρεπε να διδάξει στους υπόλοιπους έναν παραδοσιακό χορό της, δραστηριότητα που απόλαυσαν όλοι, και γιατί έμαθαν έναν νέο χορό, αλλά και γιατί οι μουσικές μας ταξίδεψαν σε 8 χώρες! Ακολούθησε μια επίσκεψη στην κοντινή πόλη Τάρτου. Και ακολούθησε η επίσημη λήξη του προγράμματος, γεγονός που έφερε δάκρυα στα μάτια όλων, αλλά ήμασταν όλοι χαρούμενοι για τις φιλίες αυτών των τελευταίων 2 ετών, φιλίες για όλη τη ζωή...

