



6^η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ COMENIUS ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ (24-29/11/2014)

Ήταν μια ακόμη ομολογουμένως πετυχημένη συνάντηση, όπου μαθητές και καθηγητές αντάλλαξαν απόψεις και για άλλη μια φορά «έπεσαν» σύνορα και προκαταλήψεις.

Δευτέρα 24/11/2014

Μετά από ένα κουραστικό ταξίδι ,τα παιδιά τα περίμεναν οι Πολωνοί συνομήλικοί τους και τους εκπαιδευτικούς οι συνάδελφοι. Λόγω της άφιξης της Ελληνικής ομάδας (3 εκπαιδευτικοί και 6 μαθητές) αργά το βράδυ, η πρώτη μέρα δεν είχε συναντήσεις.

Τρίτη 25/11/2014

Η πρώτη επαφή με την πόλη ήταν στο Δημαρχείο, όπου ο Δήμαρχος της Limanowa μίλησε για τα προβλήματα, για τα πλεονεκτήματα αλλά και για τη ζωή και τις ενασχολήσεις των ανθρώπων στην συγκεκριμένη περιοχή. Προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα σε παιδιά και καθηγητές .Η επόμενη στάση ήταν στο σχολείο, όπου περάσαμε και το υπόλοιπο της ημέρας, παρουσιάζοντας τις προγραμματισμένες εργασίες που τα παιδιά είχαν ετοιμάσει από τις πατρίδες τους, αλλά δουλεύοντας και σε ομάδες για τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν κατά την συνάντηση.



Τετάρτη 26/11/2014

Η μέρα περιλάμβανε επίσκεψη στην Κρακοβία και στα βασικότερα αξιοθέατα. Μεταξύ αυτών, το Κάστρο Βαβέλ, το Πανεπιστήμιο της πόλης και το Underground Museum.Για πολλά παιδιά, ανάμεσα σε αυτά και τα παιδιά από την Ελλάδα, ήταν η πρώτη επαφή με μεσαιωνική πόλη και μεσαιωνικά εκθέματα, πράγμα που ταξίδεψε όλη την ομάδα σε εποχές με βασιλιάδες και δράκους!



Πέμπτη 27/11/2014

Ταξίδι στο Άουσβιτς . Τα λόγια περιττεύουν. Η επίσκεψη τελείωσε και στα πρόσωπα όλων ήταν ζωγραφισμένο ένα μεγάλο «Γιατί». Γιατί πρέπει η ανθρώπινη φυλή να είναι τόσο σκληρή με το ίδιο της το είδος ακόμη, γιατί να πρέπει να γίνονται πόλεμοι, γιατί τόση βαρβαρότητα, γιατί τόσο μίσος, γιατί τόσος ανθρώπινος πόνος, γιατί τόσες χαμένες, βασανισμένες, χωρίς ίχνος αξιοπρέπειας ανθρώπινες ζωές....





Η ημέρα τελείωσε ευτυχώς πιο αισιόδοξα, με μία επίσκεψη σε ένα θαύμα της Φύσης που εξέλιξε ο άνθρωπος. Τα ορυχεία άλατος. Όμοιό του δεν είχαμε ξαναδεί. Εντυπωσιασμένοι όχι μόνο από το μέγεθος αλλά και από το τι ομορφιά μπορεί να δημιουργήσει ο άνθρωπος.





Παρασκευή 27/11/2014

Η τελευταία ημέρα ήταν αφιερωμένη εξολοκλήρου στις εργασίες και στην οργάνωση των επόμενων συναντήσεων. Ένα γευστικό διάλειμμα, έδωσε την ευκαιρία σε όλους μας να γευτούμε την παραδοσιακή κουζίνα της περιοχής, με ένα γεύμα που είχαν ετοιμάσει οι Πολωνοί γονείς στο σχολείο.



6th Comenius Meeting in Poland (24-29/11/2014)

It was another successful meeting, where students and teachers exchanged views and ideas, bringing down walls and barriers.

Monday 24/11/2014

After a long trip, the Greek students were welcomed by their Polish peers and the teachers by the other teachers. Because of late arrivals, there was no meeting on the first day.

Tuesday 25/11/2014

The Mayor of Limanowa welcomed the Comenius group in the Town Hall, where he talked to us about the problems of the area, people's occupations as well as about the advantages of living in the area. He gave gifts to the students and the teachers. Our next stop was at school, where we spent the rest of the day, presenting the projects that the students had prepared in their home countries. They also had to work in teams, as part of the scheduled workshop.

Wednesday 26/11/2014

The day included a guided tour around the city of Krakow. The group had the chance to see Wawel Castle, where we all learned a lot about the history of Poland, the Kings and Queens. We were also taken to the University and to the Underground museum .For a lot of the students this was the first contact they had with a medieval town and therefore it was quite impressive. We all travelled back in time, when there were kings and dragons!

Thursday 27/11/2014

Documentation trip to Auschwitz concentration camp. No words are enough to describe the emotion. A big question mark was on everybody's faces asking for a logical answer to the question: Why? Why does the human race have to be so cruel even on its own species? Why do wars have to take place, why so much cruelty, why so much hatred, why so much human pain, why so much suffering of human souls with no sign of remaining dignity, why so much death...

The day ended in a pleasant and more optimistic way, after the visit to the Salt Mine, a true wonder of Nature, which people respected and cultivated. We were stunned by its beauty and by what people have made out of salt.

Friday 27/11/2014

The last day was totally dedicated to workshops, project evaluations and preparation of the following meeting. A tasty surprise took place in the school canteen, where the Polish parents had prepared local, traditional dishes, which students and teachers had the chance to taste.